

# DJOSER

*Rondreis Vietnam, 15 dagen*



## *Reisschema*

- Dag 1 Amsterdam - Saigon
- Dag 2 aankomst Saigon
- Dag 3 Saigon, dagexcursie My Tho (Mekongdelta)
- Dag 4 Saigon, ochtendexcursie Cu Chi
- Dag 5 Saigon - Mui Ne - Phan Rang
- Dag 6 Phan Rang
- Dag 7 Phan Rang - Quy Nhon
- Dag 8 Quy Nhon - My Lai - Hoi An
- Dag 9 Hoi An, fietstocht
- Dag 10 Hoi An - Marble Mountains - Hué
- Dag 11 Hué - nachttrein naar Hanoi
- Dag 12 aankomst Hanoi - Halong Bay (overnachting op boot)
- Dag 13 Halong Bay - Hanoi
- Dag 14 Hanoi
- Dag 15 Hanoi - Amsterdam



## *Dag tot dag beschrijving*

### *Verdiep je in de geschiedenis van Saigon*

- Dag 1 Amsterdam - Saigon
- Dag 2 aankomst Saigon
- Dag 3 Saigon, dagexcursie My Tho en Mekongdelta
- Dag 4 Saigon, ochtendexcursie Cu Chi

Onze rondreis begint in Ho Chi Minh-stad, beter bekend als Saigon. Saigon is een miljoenenstad met een belangrijke haven en centrum voor de industrie, handel en internationale communicatie. In Saigon zijn de resten van de Franse en later Amerikaanse cultuur nog duidelijk aanwezig. Al op de weg van de luchthaven naar het hotel maak je kennis met een typisch Vietnamees fenomeen: de brommer in al haar verschijningsvormen. Talloze brommertjes, soms met hele families met hippe mondkapjes en helmen, banen zich een weg door het drukke verkeer en vervoeren gigantische ladingen snuisterijen.



De eerste paar dagen hebben we de mogelijkheid om kennis te maken met deze moderne stad. Een stadswandeling voert je langs de prominente koloniale gebouwen zoals de Notre Dame, het operagebouw en hotel de ville. In de nauwe gangetjes op de Ben Thanh markt tik je alvast je eerste souvenirs op de kop en een cyclo brengt je eenvoudig naar de Chinese wijk Cholon waar je prachtige tempels kunt bezichtigen. Vergeet ook zeker niet het War Remnant Museum te bezoeken, dat vóór de politiek correctere naamsverandering 'Het museum van Chinese en Amerikaanse oorlogsmisdaden' heette.

### *Ontdek het leven op de Mekongdelta*



Vanuit het drukke Saigon reizen we naar het zuidelijk gelegen My Tho. We rijden door naar de Mekongdelta, het meest vruchtbare en welvarendste gedeelte van Vietnam. Tussen de talloze vertakkingen van de Mekong maken we een boottocht. Hier kun je het dagelijkse leven van de Vietnamezen aan je voorbij zien trekken. Ook stoppen we eventjes bij een werkplaats waar kokossnoepjes worden gemaakt en bijenhoning en waar je heerlijk kunt proeven van het exotische fruit dat hier veelvuldig wordt verbouwd. De producten worden veelal per boot naar de markten vervoerd waar je behalve groente en fruit ook een

overvloed aan vis ziet liggen.

Op dag vier rijden we naar misschien wel een van de indrukwekkendste historische plekken in Vietnam. De tunnels van Cu Chi. Deze tunnels vormen een gigantisch ondergronds netwerk dat bijna onder heel Vietnam doorloopt. Tijdens de Vietnamoorlog (1955-1975), waarbij het Amerikaans georiënteerde zuiden en het communistische noorden in gevecht waren, werden de tunnels gebruikt als toevluchtsoord voor de communistische rebellen. Vanuit de tunnels gingen ze met de Amerikanen in gevecht. Nu is een deel van het tunnelcomplex omgebouwd tot museum en kunnen we zelf de tunnels in, die ze gelukkig wel iets verbreed hebben voor toeristische maten. In de middag hebben we nog tijd in Saigon om musea te bezoeken of lekker door de stad te dwalen.



### *Van tropische stranden tot de kleurrijke straten van Hoi An*

- Dag 5 Saigon - Phan Rang
- Dag 6 Phan Rang
- Dag 7 Phan Rang - Quy Nhon
- Dag 8 Quy Nhon - Tam Quan - My Lai - Hoi An
- Dag 9 Hoi An, fietstocht
- Dag 10 Hoi An - Marble Mountains - Hué



We reizen door naar het prachtig gelegen Phan Rang waar je op het strand onder de wuivende palmbomen heerlijk tot rust komt. Onderweg maken we eerst een stop bij de zandduinen van Mui Ne, beroemd vanwege de prachtige witte en rode duinen. Bij de witte zandduinen waan je je in een woestijn zoals de Sahara, voor de avonturiers bestaat er hier de mogelijkheid om een quad te huren om over de zandheuvels te rijden. De nabijgelegen rode zandduinen lenen zich voor prachtige foto's, of een leuke sleetocht van één van de heuvels.

Aan het einde van de dag bereiken we Phan Rang. Deze, nog onbekende, badplaats is ideaal voor strandliefhebbers: je vindt er een kilometerslang strand, turkooizen zee, schaduw van palmbomen en restaurantjes waar je een ruime keuze uit de zee fauna op je bord kunt krijgen.

Naast lekker genieten van de zon op het strand, zijn er nog genoeg andere activiteiten te ondernemen. Bezoek bijvoorbeeld een van de oudste pottenbakkerdorpen van Vietnam, Bau Truc. Hier zie je hoe de etnische Cham-minderheid nog op traditionele wijze potten vervaardigd. Of maak een mooie bootexcursie in de Vinh Hy-baai.



De volgende dag reizen we noordelijk richting Quy Nhon. Onderweg bezoeken we de Po Klong Garai torens. Deze op de top van een heuvel gelegen hindoeïstische tempels zijn in de 13e eeuw gebouwd. Vanaf de heuvel heb je een prachtig uitzicht over de omgeving en de rode bakstenen van de tempel. Aangekomen in Quy Nhon kun je een heerlijke wandeling over de boulevard aan het strand maken.

Uitgerust en wel reizen we door naar Hoi An. Tijdens de rit stoppen we in het in de oorlog getroffen plaatsje My Lai. De taferelen die daar hebben plaats gevonden doen je huiveren.



In het schilderachtige Hoi An kun je urenlang door de sprookjesachtige straten slenteren en de Chinese tempels en huizen bezoeken. [Hoi An](#) is gelegen aan de Thun Bon-rivier. 's Avonds worden de straten romantisch verlicht door talloze gekleurde lampionnen en doe je je tegoed aan de heerlijkste Vietnamese gerechten in een van de vele gezellige restaurants. Ook kun je hier naar hartenlust shoppen: jurken, smokings, schoenen, en nog veel meer. Hoi An staat bekend als stad van de kleermakers en je kunt hier alles op maat laten maken in de mooiste stoffen die je maar wil. Om de rust op het platteland te ervaren maken we een prachtige fietstocht, dwars door de rijstvelden heen.

Via de [Marble Mountains](#), waar je de bekende rotstempels kunt bezoeken, rijden we naar de stad Hué. In Hué is een bezoek aan de verboden Purperen stad die verscholen ligt achter de dikke stadsmuren een leuke optionele excursie.

In Hué maken we een boottocht over de parfumerivier waarbij we aanleggen bij de Thien Mu-pagode, een van de belangrijkste boeddhistische kloosters van Vietnam. Hier kun je ook de blauwe Austin bewonderen van de monnik Thich Quang Duc waarin hij mee naar Saigon is gereden om zichzelf daar uit protest in brand te steken tegen de toenmalige anti-boeddhistisch gezinde president.

### *Mysterieuze kalksteenrotsformaties en bruisend Hanoi*

- Dag 11 Hué - nachttrein naar Hanoi
- Dag 12 Hanoi - Halong Bay
- Dag 13 Halong Bay - Hanoi
- Dag 14 Hanoi
- Dag 15 Hanoi - aankomst Amsterdam

Met de trein gaan we vanuit Hué naar Hanoi, in het noorden van Vietnam, waarvandaan we de volgende dag meteen verder gaan naar [Halong Bay](#). We gaan aan boord van een houten schip waar we ook de nacht door zullen brengen. Al varende langs de mysterieuze kalksteenrotsformaties geniet je van een tongstrelende maaltijd met vers gevangen vis die door de bemanning is bereid. Op het zonnedek is het heerlijk toeven met een ijskoud biertje. Liefhebbers kunnen zich 's avonds wagen aan de Aziatische volkssport nummer 1: karaoke zingen.



De uitgestrekte Halong Bay ligt in de Golf van Tonkin, 164 km oostelijk van Hanoi. Dit spectaculaire waterlandschap vol kalkstenen pilaren en eilandjes bestrijkt 434 vierkante kilometer. De meeste van de 1600 eilanden zijn grillig en steil en daardoor nauwelijks door de mens aangetast. Het gebied is niet alleen een lust voor het oog, het is ook van groot biologisch en geologisch belang.

Halong Bay is eigenlijk een verdrongen karstlandschap waar de zee een doorslaggevende rol speelt. In een dergelijk landschap op het droge zijn vooral de top en zijanten van de kalkstenen rotsen aan erosie onderhevig. Hier werkt het herhaaldelijk overstromende en weer terugtrekkende zeewater vooral ook in op de basis van de rotsen. Daardoor blijven ze steil met zo goed als verticale wanden.



Na een nachtje al dobberend op het water te hebben doorgebracht, begeven we ons naar het eindpunt van deze reis: [Hanoi](#). Hier kun je aan de rand van het centraal gelegen meer flaneren tussen jonge Vietnamese geliefden of een bezoek brengen aan het waterpoppentheater, erg de moeite waard! In de oude wijk kun je heerlijk verdwalen in de wirwar van straatjes. Gezeten op het plastic kaboutermeubilair aan de kant van de weg zie je het leven van alledag aan je voorbij trekken: Vietnamese dames in een moderne pyjama-outfit bemannen de gaarkeukens op straat, vrouwen met een bamboe puntmuts proberen hun manden vol fruit aan de man te brengen en zwaar beladen brommertjes en fietsen rijden af en aan.

Wie de drukte van de oude wijk wil ontvluchten, moet ook zeker de Franse wijk verkennen met haar vele ambassades, de tempel van de Literatuur en de beruchte gevangenis, bijgenaamd [Hanoi Hilton](#). Het woman's museum en het museum of ethnology worden door velen als de interessantste van Hanoi gezien. Ook kun je hier het lichaam van de vader des vaderlands, Ho Chi Minh, in zijn mausoleum bekijken en zien waar hij geleefd heeft. Na deze laatste eerbetuiging zit het er helaas alweer op en vlieg je terugkijkend op een afwisselende rondreis weer terug naar Amsterdam.

### Op weg met Djoser

Bij onze reizen is geen sprake van een strak gepland reisschema. Het principe 'vrijheid-blijheid' houdt in, dat enkele excursies die bij de reis zijn inbegrepen vastliggen, maar dat de resterende tijd vrij is in te vullen. Uiteraard ben je nooit verplicht om aan een excursie deel te nemen. Bij alle excursies zijn entreegelden dan ook exclusief zodat je zelf kan bepalen of je mee naar binnen wilt. Wie er liever zelf op uitgaat heeft daartoe alle vrijheid. Op die manier leer je Vietnam immers het beste kennen. De maximale groepsgrootte voor deze reizen is 20 personen.



## Praktische informatie

### Accommodatie

Er zijn kamers gereserveerd in centraal gelegen en comfortabele hotels, van waaruit je makkelijk te voet, per cyclo of per fiets de stad kunt ingaan. De kamers zijn voorzien van eigen badkamer. Volgens goed Vietnamees gebruik tref je vaak een thermosfles met heet water en een doosje thee op je kamer aan. In de meeste hotels kun je desgewenst je was afgeven.

In het unieke natuurgebied van Halong Bay slapen we een nacht op een boot, de kamers zijn voorzien van eigen badkamer. Geniet vanaf het dek van de ongekende natuurpracht van dit schilderachtige watergebied.

Bekijk hotelreviews op  TripAdvisor

Saigon	<a href="#">Rang Dong Hotel</a>
Saigon	<a href="#">A25 Hotel</a>
Phan Rang	<a href="#">TTC Resort Premium</a>
Quy Nhon	<a href="#">Hai Au Seagull</a>
Hoi An	<a href="#">Lotus Hoi An Boutique Hotel &amp; Spa</a>
Hoi An	<a href="#">Memority Hotel &amp; Spa</a>
Hue	<a href="#">Park View Hotel</a>
Hanoi	<a href="#">Thang Long Espana</a>

Deze selectie geeft een goed beeld van de hotels waar we op deze reis kunnen verblijven. De hotels zijn altijd onder voorbehoud van wijzigingen.

### Eenpersoonskamer

Alleenreizenden worden, in goed overleg, ingedeeld met andere alleenreizenden van hetzelfde geslacht. Wil je niet ingedeeld worden met een ander groepslid, dan kun je een eenpersoonskamer boeken tegen de daarvoor geldende toeslag vanaf € 295,-.

Let op: Tijdens de nachttrein van Ninh Binh naar Hué zul je een cabin moeten delen.

### Vliegreis

Het meest voorkomende vluchtschema staat hieronder. Je kan ook het schema per vertrekdatum bekijken. Vliegtijden en -maatschappijen zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

<i>Vluchtma</i>	<i>Tijdst</i>	<i>Vértd</i>	<i>Aankomst</i>
Emirates	Amsterdam - Dubai	22:00	07:45*
Emirates	Dubai - Ho Chi Min City	09:35	19:35
Emirates	Hanoi - Dubai	00:25	05:05
Emirates	Dubai - Amsterdam	08:10	12:40

\* aankomst volgende dag

Het tijdsverschil is vijf uur in de zomer en zes uur in de winter.

### Vervoer

Tijdens de reis wordt er gereisd met een bus, trein en boot. De meeste trajecten in Vietnam reizen we met een eigen, comfortabele bus die is voorzien van airconditioning. De reistijden variëren van enkele uren tot een hele dag.

De eigen bus geeft de mogelijkheid om onderweg regelmatig te stoppen: voor een wandeling, de bezichtiging van een monument of het bezoeken van een marktje. In de plaatsen waar we overnachten wordt de bus niet gebruikt.

Het traject Hué naar Hanoi wordt per nachttrein afgelegd, waar slaapplekken in vierpersoonscoupés zijn gereserveerd.

Vietnam bekijken we ook vanaf het water: in Halong Bay maken we namelijk een boottocht met overnachting. De waterrijke Mekongdelta en de kuststrook bij Nha Trang lenen zich bovendien ook uitstekend voor (facultatieve) boottrips met een groep of op eigen gelegenheid.

### *Bij de reis inbegrepen*

- Vliegreis
- Alle vluchttoeslagen
- Nederlandse reisbegeleiding
- Lokale gids
- Vervoer per airconditioned bus
- Nachttrein Hué - Hanoi
- Hotelovernachtingen
- Ontbijt bij hotels
- Unieke overnachting op boot in Halong Bay (incl. entreegeld)
- Maaltijden tijdens verblijf op de boot
- Overnachtingen in een resort aan het tropische strand van Phan Rang
- Boottocht over de parfumrivier bij Hué
- Fietstocht Hoi An
- Bezoek aan de Marble Mountains
- Excursie naar tunnelstelsel Cu Chi
- Excursie naar My Tho (Mekongdelta)
- Verken de zandduinen bij Mui Ne
- Ontdek Po Klong Garai torens bij Phan Rang
- Bezoek aan museum bij My Lai
- Bezoek aan de Marble Mountains

### *Excursies*

Bij Djoser bepaal je zelf welke bezienswaardigheden je de moeite waard vindt om te bezoeken. De een bekijkt graag de onderwaterwereld van Nha Trang door een snorkelbril, terwijl de ander liever geniet van een dagje ontspannen in een modderbad. In de meeste gevallen kun je zelf of met groepsgenoten, al dan niet met hulp van onze reisbegeleiding, er te voet of met lokaal vervoer erop uit trekken. Toegangsgelden zijn dan ook niet bij de reissom inbegrepen, zodat je alle vrijheid hebt om je eigen plan te trekken.



Sommige bezienswaardigheden mag je niet missen, zijn slecht bereikbaar of liggen 'en route' naar onze volgende overnachtingsplaats. Dergelijke excursies zijn bij Djoser in het programma opgenomen. Bij deze excursies zijn de entreegelden exclusief.

### **Tijdens deze reis door Vietnam zijn de volgende excursies in het reisprogramma inbegrepen:**

- Een bezoek aan de Cu Chi tunnels. Hier kom je alles te weten over het ondergrondse tunnelnetwerk die de Vietnamezen creëerden in de strijd tegen de Amerikanen tijdens de Vietnamoorlog. Je kunt hier zien hoe deze strijders ondergronds leefden en 's nachts ten aanval naar buiten kwamen. Kruipt zelf door de tunnels en ervaar het leven van een Vietnamese strijder.
- Op de fiets ontdekken we Hoi An. Tussen de rijstvelden ontmoeten we de lokale bevolking en zie we waterbuffels aan het werk.
- Een bezoek aan de Po Klong Garai tempel. Waan je even in het Champa rijk in deze prachtige

Hindoeïstische tempel.

- De Mekongdelta verkennen we per boot bij My Tho.
- We bezoeken My Lai, hier leren we meer over het bloedbad dat hier werd aangericht tijdens de Vietnam oorlog.
- De Marble Mountains bezoeken we onderweg naar Hué. Hier kun je een wandeling maken over de rotsen die bestaan uit marmer en zandsteen. Laat je verrassen door de mooie omgeving waar je ook een aantal grotten en tempels kunt bewonderen.
- Een boottocht over de Parfumrivier in Hué, die zijn naam te danken heeft aan geuren die hij mee voerde van de wouden verderop. Onderweg leggen we aan bij de Thien Mu Pagode
- De overnachting op de boot in het mystieke Halong Bay (incl. entreegeld).

In Vietnam zijn nog vele andere excursies of bezienswaardigheden die zeker de moeite waard zijn. Hieronder enkele voorbeelden:

- Een cyclo-tocht door Saigon of Hanoi. Laat je fietsen op een echte Vietnamese cyclo, bekijk verschillende hoogtenpunten en laat de sfeer van de stad op je inwerken.
- Laat je een nieuwe outfit aanmeten in Hoi An. Een jas, een broek, jurk of bril, alles is hier mogelijk.
- Leer zelf hoe je de heerlijke Vietnamese gerechten klaar kunt maken, en volg een kook cursus in Hoi An.
- Bezoek in Hué de oude keizerlijke stad en geniet van de authentieke sfeer van deze voormalige hoofdstad.

### *Reisdocumenten*

- [E-ticket](#). Meer informatie over de vlucht ontvang je ongeveer een week voor vertrek.
- Paspoort, dat bij vertrek uit Vietnam nog minstens zes maanden geldig is.
- Visum voor Vietnam, kosten € 25,- via een [online e-visumaanvraag](#).

### *Geldzaken*

In Vietnam betaal je met de Vietnamese Dong. Kijk voor de actuele koersen op [oanda.com](#).

Pinnen: In alle plaatsen zijn geldautomaten.

Contant: Vietnamese dong, euro's of dollars

Creditcards: op enkele plaatsen in Vietnam kun je geld opnemen.

Als richtlijn voor uitgaven die niet bij de reissom zijn inbegrepen, zoals maaltijden, entreegelden, facultatieve excursies en persoonlijke uitgaven geldt minimaal € 200,- per persoon per week.

Het is in Vietnam gebruikelijk om fooien te geven voor verleende diensten. Om te voorkomen dat je steeds fooien uit moet delen, wordt aan het begin van de reis een fooienpot ingesteld, waaruit de (gezamenlijke) tips aan de chauffeurs, gidsen, hotelpersoneel e.d. worden betaald. De richtlijn voor de fooienpot voor deze reis bedraagt € 35,- Bij kleinere groepen is dit bedrag hoger. Uiteraard kunt u altijd inzage krijgen in de besteding en wordt het eventueel overgebleven geld teruggegeven.

### *Maaltijden*

Het ontbijt is bij de reissom inbegrepen, met uitzondering van de trein. Meestal is er een buffet met vers stokbrood, boter, jam, ei of smeerkaas, maar ook kun je kiezen voor een echt Vietnamees ontbijt van rijst en noedels. Verder kun je zelf bepalen wat, waar en met wie je gaat eten.

Tijdens het verblijf op de boot in Halong Bay wordt er een heerlijke uitgebreide lunch en diner geserveerd met veel verse vis. De kosten hiervoor zijn bij de reissom inbegrepen.



Er zijn bijna 500 traditionele gerechten te vinden [in de Vietnamese keuken](#). Geliefd zijn de kleine loempia's met verschillende vullingen. Als hoofdmaaltijd kun je kiezen uit rijst met groente en vlees of vis. De 'pho', de



populaire soep met noedels, groenten en vaak vlees of vis, wordt eigenlijk de gehele dag, maar vooral 's ochtends vroeg gegeten. Daarnaast zijn er ook Chinese restaurantjes en hier en daar tref je Europese gerechten op de kaart aan. De prijs van een maaltijd ligt, afhankelijk van wat en waar je eet, tussen twee en vijf euro. Vietnamese restaurantjes zien er over het algemeen weliswaar uiterst eenvoudig en wat rommelig uit, maar het eten is er heerlijk en doorgaans betrouwbaar. Ten slotte: men is gewend om met stokjes te eten, bestek krijg je niet overal vanzelfsprekend. Thee wordt algemeen gedronken, koffie is ook overal verkrijgbaar, evenals bronwater en frisdranken.

### *Gezondheid*

Voor deze reis wordt aangeraden:

Vaccinaties tegen DTP, tyfus en hepatitis A

Het is verstandig enigszins te letten op wat je eet. Tevens raden we je aan een kleine medische kit mee te nemen met o.a. paracetamol en middelen tegen darmstoornissen.

### *Hotelverlenging*

Verlenging met accommodatie is in Saigon en Hanoi bij te boeken.

De prijs van het centraal gelegen hotel in Saigon is vanaf € 25,- per persoon per nacht op basis van logies en ontbijt in een tweepersoonskamer. De prijs voor een eenpersoonskamer is vanaf € 50,- per nacht.

In Hanoi verblijf je na afloop in een centraal gelegen middenklasse hotel. De prijs is vanaf € 24,50 op basis van logies en ontbijt in een tweepersoonskamer per persoon per nacht. De prijs voor een eenpersoonskamer is vanaf € 49,- per nacht.

De genoemde prijzen zijn zonder wijzigingskosten van de vlucht en de transfer van/naar de luchthaven.

### *Klimaat en geografie*

De enorme uitgestrektheid van Vietnam en de hoogteverschillen hebben tot gevolg dat er verschillende klimaatzones te onderscheiden zijn. Er is dan ook niet echt sprake van goede of slechte seizoenen om dit land te bezoeken. Is een regio in een bepaalde tijd wat koeler en vochtiger, dan is een andere regio in dezelfde tijd juist heerlijk zonnig en droog of omgekeerd. In het noorden heerst een subtropisch klimaat met warme zomers en milde winters. De temperatuur in Hanoi bijvoorbeeld ligt tussen 17° en 29°C. Het zuiden en midden van Vietnam kennen een warm tropisch klimaat met temperaturen tussen 20° en 35°C.

Er zijn twee verschillende vochtige perioden te onderscheiden. Tussen oktober en april is er een relatief vochtige tijd in het noordelijk deel van Vietnam, ongeveer tot het centraal gelegen Da Nang. Van mei tot oktober is het in het zuiden warm, vochtig weer. In de regenperiode valt er regelmatig een forse bui, meestal aan het eind van de middag en 's nachts. De hoeveelheid regen verschilt evenwel sterk per plaats en regio.

### *Reisbegeleiding en Gidsen*

Sommige reizen worden begeleid door een Nederlandssprekende reisbegeleider en sommige door een lokale gids. Bij vertrekdata/prijs kun je zien op welke data er lokale Engelssprekende reisbegeleiding mee gaat.

Op de meeste vertrekdata begeleidt een enthousiaste Nederlandse reisbegeleider de reis. Onze reisbegeleiders zijn zeer ervaren en bevlogen reizigers en vertellen onderweg leuke weetjes over de bestemming. Zij zorgen dat de reis soepel verloopt en zijn het aanspreekpunt voor vragen en wensen. De eigen passie, in combinatie met een uitgebreide training en inwerkprocedure, vormt de basis voor hun deskundigheid en professionaliteit.

Een lokale gids, vertelt uitgebreid over het land; van de lokale gebruiken, religieuze invloeden tot culturele achtergronden.

