

DJOSER

*Rondreis Ierland & Noord-Ierland, 12
dagen*



Reisschema

- Dag 1 Amsterdam - Dublin
- Dag 2 Dublin, excursie Brú na Bóinne
- Dag 3 Dublin - Cork, excursie Rock of Cashel
- Dag 4 Cork - Killarney
- Dag 5 Killarney, Ring of Kerry
- Dag 6 Killarney
- Dag 7 Killarney - bezoek Cliffs of Moher - Galway
- Dag 8 Galway - Mayo, Achill Island - Sligo
- Dag 9 Sligo - Derry
- Dag 10 Derry - Giant's Causeway - Carrick-a-Rede - Belfast
- Dag 11 Belfast
- Dag 12 Belfast - Amsterdam



Dag tot dag beschrijving

Slenteren door Dublin en Newgrange

Dag 1 Amsterdam - Dublin

Dag 2 Dublin, excursie Brú na Bóinne

Van Amsterdam vliegen we met een directe vlucht naar de hoofdstad van Ierland, [Dublin](#). De stad staat in het Iers beter bekend als Bail Átha Cliath, wat zo veel betekend als 'doorwaadbare plaats', wat al iets verteld over hoe de stad er vele eeuwen geleden bij stond. De stad is omstreeks 988 AD gesticht door de Vikingen en is inmiddels uitgegroeid tot een metropool met een bevolking van meer dan een half miljoen inwoners.



De Ieren houden van gezelligheid, wat zich ook vertaald heeft in belangrijke Ierse exportproducten: het bekende donkere Guinness-bier en Jameson-whisky. Voor de liefhebber van deze drankjes is een bezoek aan de brouwerij en distilleerderij zeker aan te raden. Uiteraard kan je ook gewoon van een drankje genieten in een van de vele gezellige pubs van de stad, bijvoorbeeld in het bekende Temple Bar-gebied. Wie liever in de voetsporen treedt van bekende kunstenaars, zoals schrijvers als Oscar Wilde, James Joyce en Bram Stoker, of juist van de vele bands en muzikanten uit de stad, kunnen ook overal hun hart ophalen.



Tijdens de excursie naar Brú na Bóinne kunnen we de grafheuvels [Knowth](#) of [Newgrange](#) bezoeken. We gaan zo'n 5200 jaar terug in de tijd. De tombes werden bij toeval in 1699 ontdekt door dagloners die op zoek waren naar grind. Toen ze stuitten op een mysterieuze steen vol tekeningen, werd hun nieuwsgierigheid aangewakkerd en zochten ze door naar het graf, waarvan men eerst dacht dat het een simpele grot was. De binnenkant van het graf is tegenwoordig zo veel mogelijk in de originele staat gelaten, terwijl de buitenkant van het complex een reconstructie is van hoe de grafheuvel er uitgezien zou kunnen hebben. Wanneer de lichten aan de binnenkant van de tombe uitgaan, is

het volledig in duisternis gehuld – behalve rond de midwinternacht, wanneer een lichtstraal precies naar binnen schijnt en de voorkant van de tombe vijftien minuten verlicht wordt. Knowth staat bekend om de grote hoeveelheid Neolitische kunst. De graftombe zelf kun je niet in. Een gids brengt de geschiedenis tot leven.

Bezoek aan 'Rock of Cashel', Cork en de 'Ring of Kerry'

Dag 3 Dublin - Cork, excursie Rock of Cashel

Dag 4 Cork - Killarney

Dag 5 Killarney, Ring of Kerry

Dag 6 Killarney

Met ongeveer twee uur rijden is het vanaf Dublin nauwelijks een *Long Way to Tipperary*, de county van onze volgende tussenstop. Bij het plaatsje Cashel bezoeken we de ['Rock of Cashel'](#), een 60 meter hoge rots die boven het dorpje uitsteekt. De rots is bezocht door St. Patrick, waar hij in 450 AD de koning van Munster bekeerde tot het Christendom. De rots én het plaatsje hebben met verloop van tijd veel weerstaan, waaronder plunderingen van de Vikingen. In 1111 AD werd de Rock of Cashel geschonken aan de kerk, waarna er een aartsbisdomszetel werd gevestigd. Tegenwoordig staat er nog een indrukwekkende kasteelmuur met daarbinnen een ronde toren, een kathedraal en een 12e-eeuwse romaneske kapel. Het oudste bouwwerk op de rots is de ronde toren uit de 10e-eeuw.



Na te hebben genoten van een reis door de tijd op de Rock, reizen we door naar de op een na grootste stad van De Republiek Ierland, [Cork](#). Het grootste deel van de stad ligt op een eiland in de monding van de Lee-rivier, die dwars door de stad stroomt. De haven van Cork is een van de grootste natuurlijke havens ter wereld en een belangrijke Ierse zeehaven. Cork is een oude stad met een bijzonder turbulent verleden, maar telkens

is de stad opnieuw opgebouwd, wat de veerkrachtigheid illustreert van de Corkonians.

In de stad is veel te zien, zoals twee kathedralen, de Barokke Sint Annakerk, de gezellige winkelstraat St. Patrick Street en het karakteristieke 16e-eeuwse Blackrock Castle. Blackrock is oorspronkelijk gebouwd om plunderingen van piraten tegen te houden, maar tegenwoordig is er een observatorium in het kasteel gevestigd en kan er onder het mom 'Cosmos at the Castle' van alles worden geleerd over het leven op aarde en de rest van het universum.



We reizen door naar Killarney, waarvandaan we een prachtige rondrit maken langs de kust van het Iveragh-schiereiland. We volgen de bekende '[Ring of Kerry](#)', één van de mooiste routes van het land. De rit is vol natuurschoon en spectaculaire landschappen, met ruige kusten, woeste baaien, kale eilanden en groen glooiende heuvels. Onderweg maken we meerdere tussenstops, zodat we alles goed in ons op kunnen nemen en fotograferen.

Killarney is een mooi startpunt voor verschillende activiteiten. Loop een rondje om Muckross Lake of stap op de fiets om de prachtige omgeving te ontdekken.

Wil je je onderdompelen in Ierse Folklore, dan is een bezoek aan de Celtic Steps in de avond zeker een aanrader.

Indrukwekkende kliffen, papegaaiduikers en reuzenhaaien

Dag 7 Killarney - bezoek Cliffs of Moher - Galway

Dag 8 Galway - Mayo, Achill Island - Sligo



De meer dan acht kilometer lange en 214 meter hoge [kliffen van Moher](#) behoren niet voor niets tot de meest bezochte bezienswaardigheden van Ierland. De imposante kustlijn spreekt al lang tot de verbeelding en wie goed tuurt kan van alles in de rotsen herkennen. Met wat fantasie zie je op het meest zuidelijke punt van de kliffen een hoofd van een dame, turend over de zee. Vanaf eind mei tot ongeveer halverwege juli worden de zwarte kliffen gekleurd met duizenden [papegaaiduikers](#). Deze leuke vogels brengen het grootste deel van hun leven door op de oceaan, maar komen tijdens het broedseizoen kort aan land om voor het nageslacht te zorgen en zich even te laten zien aan de vogelliefhebber.

We reizen in noordwestelijke richting naar het graafschap Mayo, een rit van ongeveer drie uur door het prachtige Ierse landschap. Aangekomen in Mayo, kunnen we Achill Island bezoeken, het grootse eiland van Ierland, dat met een draaibrug verbonden is aan het 'vaste land'. Het eiland bestaat voor het grootste deel uit onontgonnen veengronden en beschikt over een ruwe kustlijn en mooie stranden. Met een beetje geluk kan je hier tussen april en augustus een [reuzenhaai](#) spotten, de op een na grootste vis die alleen nog wordt afgetroefd door de walvishaai. Ondanks dat de reuzenhaai met 6 tot 8 meter intimiderend uitziet, eet dit prachtige dier met name plankton.



Bloody Sunday, Giant's Causeway, Carrick-a-Rede en de Titanic

Dag 9 Sligo - Derry

Dag 10 Derry - Giant's Causeway - Carrick-a-Rede - Belfast

Dag 11 Belfast

Dag 12 Belfast - Amsterdam

Op zondag 30 januari 1972 werden 14 ongewapende jongens en mannen doodgeschoten door Britse soldaten. Deze tragische dag zou bekend worden als '[Bloody Sunday](#)' en vond plaats in de Noord-Ierse stad Derry. Deze zwarte bladzijde van de Ierse geschiedenis, waar tot op heden nog geen veroordeling over de daders is uitgesproken, wordt gezien als hét escalatiepunt van het conflict tussen de protestanten en

katholieken. In Derry zijn meerdere monumenten die herinneren aan deze tragische gebeurtenis.



Van Derry reizen we naar Belfast, echter niet zonder onderweg nog enkele bijzondere bezienswaardigheden mee te pikken. Eén van de bekendste en meest spectaculaire bezienswaardigheden van Noord-Ierland is de [Giant's Causeway](#), een rotsformatie aan de noordoostkust bestaande uit maar liefst 40.000 basaltzuilen. Waarschijnlijk is de formatie al 60 miljoen jaar geleden ontstaan bij een vulkaanuitbarsting. De legende is echter dat de reus Finn mac Cumhaill de enorme blokken heeft neergelegd in zee, om een weg te bouwen naar Schotland, zodat hij daar zijn rivaal Benandonner een lesje kan leren.

Na ons een voorstelling gemaakt te hebben van de reusachtige klus van de 'bouw' van de causeway, rijden we door naar een uitkijkpunt om de hangbrug van '[Carrick-a-Rede](#)' te kunnen fotograferen. Omdat de hangbrug kwetsbaar is, mogen maar een klein aantal mensen per keer het terrein op en worden groepen niet toegelaten. Lokale vissers maken al ongeveer 350 jaar vergelijkbare bruggen naar het eiland. De locatie biedt prachtige uitzichten over de kust, Rathlin Island en zelfs Schotland.

In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is zeer veel te zien en we verblijven hier dan ook twee nachten. Eén van de hoogtepunten van de stad is 'Titanic Belfast', waar je alles leert over de bouw van het beroemde schip de [Titanic](#) en waar in negen interactieve galerijen de wereld aan boord van het reusachtige schip tot leven komt. Andere bijzondere bezienswaardigheden die in of vanuit de stad te bezoeken zijn, zijn de gevangenis 'Crumlin Road Gaol', diverse 'Game of Thrones' locaties, sites met betrekking tot 'de Troubles', botanische tuinen en vele musea.



Na onze reis naar Ierland en Noord-Ierland hebben we thuis erg veel om, met een typisch Iers drankje en een goed gevuld fotoboek in de hand, terug te denken aan een prachtige en zeer diverse reis.



Praktische informatie

Accommodatie

We overnachten zoveel mogelijk in centraal gelegen comfortabele hotels, waarbij de kamers voorzien zijn van een eigen douche en toilet. De hotels liggen in een aantal plaatsen op loopafstand van de binnensteden, waardoor je gemakkelijk het centrum inloopt om een hapje te eten of een bezienswaardigheid te bekijken. Een uitgebreid ontbijt is inbegrepen tijdens je verblijf.

Bekijk hotelreviews op  TripAdvisor

Dublin	Harcourt Hotel Dublin
Cork	Blarney Woollen Mills hotel
Killarney	Castle Lodge
Galway	Nox Hotel
Sligo	Clayton Hotel
Derry	Holiday Inn Express Derry
Belfast	Ramada by Wyndham

Deze selectie geeft een goed beeld van de hotels waar we op deze reis verblijven.

Eenpersoonskamer

Alleenreizenden worden ingedeeld met andere alleenreizenden van hetzelfde geslacht. Wil je niet ingedeeld worden met een andere deelnemer, dan kun je een eenpersoonskamer boeken tegen de daarvoor geldende toeslag. Voor deze reis bedraagt deze toeslag vanaf € 795,-.

Er zijn per reisdatum een beperkt aantal 1-persoonskamers. Mochten we een 1-persoonskamer op aanvraag akkoord krijgen, dan geldt daarvoor een extra toeslag van € 239,-.

Vliegreis

Het meest voorkomende vluchtschema staat hieronder. Je kan ook het schema per vertrekdatum bekijken. Vliegtijden en -maatschappijen zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

<i>Vlucht</i>	<i>Tijd</i>	<i>Vertrek</i>	<i>Aankomst</i>
KLM	Amsterdam - Dublin	07:40	08:20
KLM	Belfast - Amsterdam	17:20	19:55

Tijdverschil: Het is in Ierland 1 uur vroeger dan in Nederland.

Vervoer

We maken tijdens deze reis gebruik van onze eigen bus. We maken tijdens deze reis gebruik van onze eigen bus, zodat we kunnen stoppen waar we willen. De grootte van de bus wordt aangepast aan het aantal deelnemers. De afstanden in Ierland zijn niet groot. Langs de kust is de reisduur soms langer dan verwacht door de smalle kronkelende wegen.

Bij de reis inbegrepen

- Vliegreis met KLM
- Alle vluchttoeslagen
- Vervoer van en naar de luchthavens
- Overnachtingen in comfortabele hotels
- Ontbijt tijdens alle overnachtingen
- Nederlandse reisbegeleiding

- Excursie naar Brú na Bóinne
- Bezoek aan de Rock of Cashel
- Rondrit langs de prachtige Ring of Kerry
- Bezoek aan de kliffen van Moher
- Tour naar het ruwe Achill Island
- Excursie naar de Giant's Causeway
- Fotostop Carrick-a-Rede

Excursies

Bij Djoser bepaal je zelf welke bezienswaardigheden je de moeite waard vindt om te bezoeken. De een bekijkt graag het whiskeymuseum in Dublin, terwijl de ander liever de enorme universiteitsbibliotheek Trinity bezoekt. Vanuit onze accommodaties kun je zelf eenvoudig te voet of met lokaal vervoer de mogelijkheden aan je voorkeur aanpassen.

Sommige bezienswaardigheden mag je echt niet missen of liggen op de route. Dergelijke excursies zijn bij Djoser in het programma opgenomen. Hiervoor geldt dat eventuele entreegelden exclusief zijn.

- Excursie naar Brú na Bóinne
- Bezoek aan de Rock of Cashel
- Rondrit langs de prachtige Ring of Kerry
- Bezoek aan de kliffen van Moher
- Tour naar het ruwe Achill Island
- Excursie naar de Giant's Causeway
- Fotostop Carrick-a-Rede

Reisdocumenten

- Geldig paspoort
- E-ticket: ongeveer 7 dagen voor vertrek ontvang je je e-ticket

Geldzaken

In Ierland wordt betaald met de euro. In Noord-Ierland wordt betaald met de Britse pond.

In veel plaatsen vind je een pinautomaat. Met een creditcard kun je in veel verschillende restaurants betalen.

Als richtbedrag voor uitgaven die niet bij de reissom zijn inbegrepen, zoals overige maaltijden, entreegelden, facultatieve excursies en persoonlijke uitgaven geldt minimaal € 350,- per persoon per week.

Het is gebruikelijk om fooien te geven voor verleende diensten. Om te voorkomen dat je steeds fooien uit moet delen, wordt aan het begin van de reis een fooienpot ingesteld waaruit de (gezamenlijke) tips aan de chauffeurs, gidsen, hotelpersoneel e.d. worden betaald. Houd rekening met een bedrag a € 25,- hiervoor. Daarnaast staat het je vrij om als blijk van waardering een fooi aan de reisbegeleider te geven.

Maaltijden

Het ontbijt is inbegrepen in de reissom. In Ierland is dit is heel erg uitgebreid en divers. Er wordt stevig gegeten, met pannenkoeken, eieren, spek, pap, tomaten, champignons en kaas. Soms wordt er zelfs braadworst bij het ontbijt gegeten. Samen met een kop stevige thee met melk, een kop koffie of vruchtensap vormt dit een goede basis voor dag.



De Ierse keuken is erg puur en er zijn weinig invloeden van andere landen te vinden. De traditionele gerechten zijn dan ook het meest geliefd in het land. Zo heb je bijvoorbeeld de Irish Stew. Een stoofpot met aardappelen, wortel, ui, peterselie en vlees. Er kunnen verschillende soorten vlees in het gerecht zitten, zoals lam, rund of varkensvlees. Box is een soort pannenkoek die is gemaakt van geraspte aardappelen, bloem, eieren, karnemelk en bakpoeder. Drisheen is een bloedworst van rund-, varkens- en lamsvlees. Per streek worden er nog andere bereidingswijzen toegepast. In de winter eten de Ieren vaak Champs. Het is een schotel met aardappelgroente, uien, verschillende groenten en melk.



Gezondheid

We raden we je aan een kleine medische kit mee te nemen met o.a. aspirine en een middel tegen darmstoornissen.

Klimaat en geografie

Door de ligging heeft Ierland een zeer gematigd klimaat. De winters zijn zacht (vorst komt bijna niet voor) en de zomers zijn over het algemeen aan de koele kant. Ook regent het veel in Ierland, vooral in de westelijke helft waar gemiddeld meer dan 200 dagen per jaar neerslag valt. De oostkust is droger; in Dublin valt zo'n 750 mm regen per jaar, vergelijkbaar met Nederland. De plantengroei wordt sterk beïnvloed door de regen en het zachte klimaat; daarom wordt Ierland ook wel 'het groene eiland' genoemd.

Reisbegeleiding en Gidsen

Een enthousiaste Nederlandse reisbegeleider begeleidt de reis. Onze reisbegeleiders zijn zeer ervaren en bevlogen reizigers en vertellen onderweg leuke weetjes over de bestemming. Zij begeleiden de wandeltochten, zorgen dat de reis soepel verloopt en zijn het aanspreekpunt voor vragen en wensen. De eigen passie voor wandelen, in combinatie met een uitgebreide training en inwerkprocedure, vormt de basis voor hun deskundigheid en professionaliteit.

